



**Μήνυμα**  
τοῦ Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου  
κατὰ τὸ 1<sup>ο</sup> Παγκόσμιο Μουσικό Συνέδριο Κοζάνης  
μὲ τὴν συμμετοχή τοῦ Έργαστηρίου Καλλιτεχνικῆς Παιδείας  
Χαλκίδος  
(Κοζάνη, 19-31 Αύγουστου 2014)

Αγαπητοί Σύνεδροι,  
Έκλεκτοί καλλιτέχνες,  
Φιλόμουσος όμηγυνοις!

Μὲ πολλὴ χαρὰ χαιρετίζω τὸ 1<sup>ο</sup> Παγκόσμιο Μουσικό Συνέδριο, πού πραγματοποιεῖται στήν Κοζάνη, μέ τὴν παρουσία τοῦ Έργαστηρίου Καλλιτεχνικῆς Παιδείας τῆς πόλεως μας Χαλκίδος, παρουσιάζοντος ἐνα πρότυπο διαθεματικό συμμετοχικό μουσικό παραμύθι γιά παιδιά, πού ἀφορᾶ τή μουσική προσωπικότητα τοῦ ἐξάκουστου Χαλκιδέου συνθέτη τοῦ 20<sup>ου</sup> αἰώνα καί μέ πληθωρικό ταλέντο Νίκου Σκαλκώτα.

Εὐχαριστῶ θερμότατα τήν φιλτάτη πνευματική μας θυγατέρα καί συνεργάτιδα κυρία Βάνα Παπαϊωάννου, ή όποία εἶχε τήν λεπτότητα, νά συνοδεύσει τήν παρουσία τοῦ Έργαστηρίου Καλλιτεχνικῆς Παιδείας μέ εύχες τοῦ Έπισκόπου τῆς πόλεως ἐξ ἡς προέρχεται πρός τό εἰρημένο Συνέδριο καί νά προβάλλῃ τήν πολιτιστική είσφορά τοῦ τόπου μας στή διεθνή καλλιτεχνική σειρά ἐκδηλώσεων Μουσικῆς 2014 τῆς Κοζάνης διὰ τῆς ἀποψινῆς μουσικοποιητικῆς ἐκδηλώσεως..

Ασφαλώς, τό παραμύθι, μὲ τὸ ἡδυάκουστο ἔνδυμα τῆς μουσικῆς τῆς κυρίας Παπαϊωάννου, θὰ ὄμιλήσει εὐκρινέστερα καὶ ζωηρότερα στίς ψυχές ὅλων καὶ θὰ ἀπολαύσετε ἀληθῆ ψυχαγωγία, δηλ. ἀγωγή, ἀναγωγή τῆς ψυχῆς σὲ ὑψηλότερες σφαῖρες. Η κυρία Παπαϊωάννου μὲ τὴν ἐγνωσμένη καλλιτεχνικὴ καὶ δὴ καὶ γυναικείᾳ εὐαισθησίᾳ τῆς ἔχει ἥδη δώσει λαμπρὰ δείγματα γραφῆς, πλὴν τῶν ἄλλων, καὶ στά πλαίσια τῆς ἑκπαιδευτικῆς δραστηριότητας τοῦ Ἐργαστηρίου Καλλιτεχνικῆς Παιδείας μὲ τὴν πρόσφατο ἐκδήλωση στὸν Δῆμο Ληλαντίων Εύβοιας μὲ τίτλο «Ἡ Ἑλληνικὴ Μουσικὴ, ἀπό τὴν Μονοφωνίᾳ τῶν ἀρχαίων τρόπων καὶ τῶν Βυζαντινῶν Ἡχῶν στὴν Νεοελληνικὴ Πολυφωνίᾳ». Τῆς ἐκφράζουμε τὴν εὐαρέσκειά μας γιὰ τὸ ἔργο τῆς, τὸ ὅποιο σὲ ἡμέρες ζόφου καὶ κατήφειας, ὅπως αὐτές ποὺ διέρχεται ὁ εὐλογημένος Ἑλληνικὸς λαὸς, χαρίζει ἀνακούφιση τοῦ ἄχθους, γλυκασμὸς παραμυθίας καὶ φῶς ἐλπίδας.

Λοιπόν, φιλόμουσος ὄμηγυρις, ἃς ὑποδεχθεῖτε μὲ ἀνοικτές τίς ἀγκάλες τῆς καρδιᾶς τοὺς πεπνυμένους μουσικούς ἔρμηνευτές, συνθέτες, εἰκαστικούς στὴν Πόλη τῆς Κοζάνης, ἡ ὅποια εἶναι καθ' ἑαυτὴν ἔνα ποίημα. Ἄς τοὺς χαρίσετε ὅλοι τὴν προσοχή σας. Ἄς τείνετε εὐήκοον οὓς σὲ ὅλους τοὺς εὐγενῶς συμμετέχοντες καὶ ἐργασθέντες γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ Συνεδρίου αὐτοῦ καὶ στίς γλυκείες μελῳδίες τῆς μουσικῆς τῶν ἐκλεκτῶν καλλιτεχνῶν μας. Ἄς χαρεῖτε τὴν συνάντησή σας, ἀναπέμποντες μυστικῶς πολλές εὐχαριστίες στὸν Θεό, ὁ Ὄποιος σᾶς χαρίζει τὴν εὐλογημένη αὐτὴ εὐκαιρία.

Καλή δύναμη στὸ ἔργο σας καὶ νά δοξάζετε διὰ τῆς τέχνης καὶ τοῦ ταλάντου σας τὸν χορηγό παντός χαρίσματος Ἅγιο Θεό.

φίλος χαροκόπειος χρονοδρόμος